

Aktivitetscentrenes temadrøftelse gruppe 1

Organisatorisk/Fagligt perspektiv: Input til hvordan Aktivitetscentrenes målgruppe prioriteres. Giver det mening at differentiere i målgruppen, og hvordan når aktivitetscentrene målgruppen bedst?

1

Hvilke ønsker er der?

Hvilke grupper når vi i dag? Når vi de mere skrøbelige og udsatte ældre og hvis ikke, hvordan gør vi så det?

Der ønskes en klar opdeling af hvem gør hvad. Hvilke målgrupper/borgere tager personalet på Aktivitetscentre (AC) sig af og hvem tager foreningens livet og oplysningsforbundene af?

Man ønsker at fastholde ACs målgruppe som den er i dag, hvor der er mange frisk ældre, men også et mix, hvor også udsatte ældre med nedsat eller meget nedsat fysisk funktion også kommer på centrene – dog primært dem som bor tæt på eller som har råd/mulighed for kørsel.

2

Hvad skal der til for at nå derhen?

3

Hvad skal Slagelse Kommune gøre?

Der findes også Fysioterapeuter i det private og derfor er det ikke en opgave for det kommunale (AC). Man bør arbejde mere/tættere sammen med det private – kommunal opsporing, privat intervention.

AC kan og bør kunne rumme de "sårbare" - altså både de psykisk og fysisk sårbare bare de er fysisk selvhjulpne. De meget fysisk dårlige kan/skal AC ikke rumme ift. at der skal være personale til at hjælpe dem. Centrene bør fysisk så vidt muligt indrettes så de ikke udelukker f.eks. kørestolsbruger fra at benytte centrene.

4

Prioriter jeres forslag. Begynd med det vigtigste.

- Man er enig om at AC skal være for alle.
- Man vil gerne arbejde med en bred målgruppe. Prioriterer at nå de borgere som var en del WIPP projektet ved at satse på samarbejdet med foreningslivet og boligforeningerne.
- AC skal kunne rumme alle borgere – vi må ikke lave A og B hold.
- AC er for alle selvhjulpne ældre borgere og det er vigtigt at de komme ind i centrenes miljø og fællesskab i en tidlig alder.
- Vi skal skelne mellem dem som er selvhjulpne og dem som ikke er. Hvis vi mikser for meget og ligner et Dagscenter/Plejecenter, så skræmmer vi de meget friske væk, som ligger en stor frivillige indsats.

Aktivitetscentrenes temadrøftelse gruppe 2

Borgerperspektiv: Input til hvordan Aktivitetscentrenes tilbud prioriteres. Hvordan skaber man bedst rammerne for et godt ældreliv med sundhed og trivsel i borgerens nærmiljø?

1

Hvilke ønsker er der?

1. Kontakt til de mennesker, der ikke får taget en sund vinkel på livet i livsovergange
2. Nå en bredere målgruppe
3. Gode tilbud både i aktivitetscentrene og mere borgernært. Tilbud i forsamlingshuse i landdistrikterne, borgernært. Ikke kommunalt.
4. Samarbejde om kommunal opsporing –> tilbud i forening, aftenskole, frivillige mv.
5. Fri transport til aktiviteter. Gøre de ældre borgere mere mobile – som skolebussen
6. Brev til alle nye pensionister vedr. aktivitetscentrene. Starte sammen med andre nye
7. Rumme de hjemløse i vores aktivitetscentre – højne livskvalitet hos dem

2

Hvad skal der til for at nå derhen?

1. Forebyggelsessamtaler ved livsovergange. Viden om, hvem de sårbare borgere er. Hjælpe på vej.
2. Mod til at prioritere ressourcerne, aktivitetsmedarbejdere i "feltet"
3. Ikke kun aktivitetscentre, men foreninger, frivillige mv. Opsporing.
4. Samarbejde på tværs af flere interessenter
5. Anvende kommunale køretøjer, når de står stille. Senior-busrute. Bevilling af kørsel.
6. Viden om kommende pensionister.
7. Dialog om muligheder, samarbejde med kirkens korshær. Forening. Søge penge.

3

Hvad skal Slagelse Kommune gøre?

1. Samarbejde med arbejdsmarkedet, jobcentret, sygehusene mv.
2. Invitation til at besøge aktivitetscentrene. Kontakte pårørende, så de kan hjælpe den ældre på vej med oplysninger og overblik.
3. Anvende ressourcer på kontakt til sårbare borgere. Opsporing via kolleger, forebyggende medarbejdere mv.
4. Anvendelse af aktivitetsmedarbejderressourcer
5. Stille køretøjer til rådighed (chauffører?). Samarbejde om busrute.
6. Etablere et tværsektorielt samarbejde vedr. kommende pensionister – ikke aldersdikteret
7. ?

4

Prioriter jeres forslag. Begynd med det vigtigste.

Kommentar:

Det at arbejde under kategorien "kan" opgave og hele tiden være i søgelyset er svært. Tilstedeværelsen af aktivitetscentrene vækker meget ofte positive tilkendegivelser fra ældre og samarbejdspartnere i andre kommuner.

Vi bør være stolte over at Slagelse kommune prioriterer at have aktivitetscentrene.

Aktivitetscentrenes temadrøftelse gruppe 3

Samfundsperspektiv: Input til hvordan vi opnår mest sundhed for pengene? Hvad er bedst på den lange bane og for samfundsøkonomien ift. den politiske prioriteringsramme, befolkningsudvikling mv.?

1

Hvilke ønsker er der?

- Vi skal nå ud til dem, som ikke kommer i aktivitetscentrene. Nå ud til boligområderne. Brug erfaringer fra WIPP.
- Aktiviteter ude i lokalområderne
- Det er vigtigt med tidlig opsporing. Der ligger en stor opgave i at kunne finde de ensomme. Hvordan får vi aktiveret dem?
- Folk, der bor parcelhuse, dem skal vi også have fat i.
- Fortsætte med at lave med sund kostmaden på aktivitetscentrene.
- Aktivitetscentrene skal fortsætte som de i dag – ikke målrettet til de mere svækkede borgere.
- Aktivitetscentrene er forebyggelse. Aktivitetscentrene er også vedligeholdelse efter genoptræning.
- Aktivitetscentrene er både for raske og svækkede borgere også dem der lige er kommet hjem fra arbejdsmarkedet eller de mere sårbare grupper. Aktivitetscentrene dækker 4 årtier. Blandt klientel giver dynamik og løfter de svækkede borgere.
- Friske borgere giver en god dynamik, men de har også nogle andre muligheder end aktivitetscentre fx FOF m.m.
- Vi skal tage så mange som muligt ind i store arbejdsgrupper som arbejdet med Demenshandleplanen, så alle stemmer kan være med til at kvalificere arbejdet.

2

Hvad skal der til for at nå derhen?

- Aktiviteterne decimeres, hvis det skal laves mere lokalt. Det vil kræve flere penge.
- Det der skal til er aktiviteter, god kost, socialt samvær. Vi skal reklamere for aktivitetscentrene. Vi har en oplysningspligt.
- Der skal være fokus på livsovergange – vi kan se, når folk mister en ægtefælle m.m.
- Vi skal opbygge netværk, så vi får fat i civile – det er naboen i opgangen, gårdmanden osv. vi skal have fat i.
- Vi som kommune kan starte noget med friske borgere, som kan hjælpe os videre ud. Vi skal gøre det sammen.
- Når der skal nås flere mennesker for færre penge bliver de små skridt der er startet med at inddrage foreninger, frivillige endnu mere vigtige.
- Aktivitetscentre kan være med til at identificere og skabe aktiviteter ude – også en rolle for frivilligcentret.
- Vi skal evne at søge fonde – bevidst satsning på at søge penge.
- Hvad er det for en målgruppe der er idag? Har vi fakta, og kan vi få fakta for behovet?

3

Hvad skal Slagelse Kommune gøre?

- Vi har råd, hvis vi samarbejder med dem som bidrager ind i dagsorden, men vi har ikke råd, hvis vi skal gøre det selv. Vi skal have relevante aktører inviteret ind til dialog.
- Spændende øvelse, hvis aktivitetscentrenes medarbejdere blev budt ud i de lokalområder, hvor der mangler aktivitet. De kunne lånes ud i en periode indtil aktiviteterne er selvørende.

4

Gruppen nåede ikke prioritering

Prioriter jeres forslag. Begynd med det vigtigste.