

## FDM DASU Classic

Infobrev nr. 4 – 2017

Side 2

Brøndby d. 31. maj 2017

# HISTORIC VIKING RALLY

*Følgende er også modtaget af et deltagende mandskab:*

En opskrift på succes: Man booker byens torv en lørdag, beder de højere magter om godt vejr, inviterer byens autoforhandlere til at lave en udstilling med deres modeller, stiller et stort telt op til ca. 100 personer, arrangerer et Historisk Pålideligheds Rally og medens de er på tur kan de der har et klassisk- eller veteran køretøj møde op på torvet og være med i en konkurrence om flotteste køretøj. Når så deltagerne i Pålideligheds Rallyet er tilbage er der middag og præmie overrækkelse i teltet.

Det var det Slagelse Auto Sport gjorde d. 27 maj da de inviterede til Historic Viking Rally med start og mål på torvet i Slagelse, og hvilken kulisse, masser af mennesker var mødt op for at beskue de 41 deltagende hold i løbet, der også var 3 afd. i FDM Dasu Classic serien. Efter den tekniske kontrol og div. papir arbejde var der morgen kaffe og rundstykker i teltet og kl. 10,00 forlod første deltager start portalen ud på den ca. 220 km. lange tur. Alle de deltagende hold blev præsenteret for de mange fremmødte publikummer, jow jow, der var skam stil over det.

Løbet var inddelt i 6 etaper, og efter start fra torvet i Slagelse sluttede 1. etape ved Tystrup Sø hvor der lige blev tid til at strække ben inden start på 2. etape som efter ca. 50 km. sluttede ved Skalsbjerg. I Skalsbjerg sluttede også 3. etape efter en tur rundt i den flotte natur og efter vi kom gennem Slots Bjergby og lidt rundt om os selv sluttede 4. etape ved Trælleborg hvor der også var frokostpause. Her fik vi serveret en lækker sandwich bolle og en flaske vand. Sulten havde også meldt sin ankomst på dette tidspunkt så det passede fint. 5. etape fra Trælleborg og over til Næsby Strand, til Svenstrup og til etape mål ved Lindeskov Flak hvor der var kaffe pause.

( Her vil jeg godt komme med en undskyldning til Henning Friberg, jeg kom til at spise dit wienerbrød) Sidste etape fra Lindeskov Flak og til Gerlev hvor løbet sluttede. Her fra var der så en lille transport etape til torvet i Slagelse.

Efter en varm tur rundt i den smukke vest sjællandske natur fik vi serveret et dejligt måltid mad og her efter var der så præmie overrækkelse til de dygtige.

Stor ros til løbsledelsen for et vel tilrettelagt arrangement i nogle flotte kulisser og i en smuk natur.

M.v.h. Teddy Simonsen.

***Tak for de tilsendte indslag. Vi kan bruge mange flere, så hold jer endelig ikke tilbage.***



Medlem af  
Danmarks Idrætsforbund

