



## **Høringssvar**

Arbejdsgruppens overvejelser mv.

Arbejdsgruppen har valgt at skrive sit forslag til høringssvar som et nyt dokument, dette for at skabe den mest læsbare helhed.

Arbejdsgruppens begrundelse er, at der er en hel del justeringer, tilføjelser og fravalg i forhold til den tekst, administrationen har i sit forslag/høringsmaterialet.

Arbejdsgruppen har udeladt afsnittet om tænkningen i Center for Sundhed og Ældre, side 1, 4. afsnit.

Dermed bortfalder tillige det hjerte, der er placeret i øverste højre hjørne af dokumentet (dokumentets sidehoved).

Teksten:

**Jeg ser dig – Jeg hører dig – Jeg vil dig**

**Jeg ved du kan ..... Derfor forstår jeg dig**

oplever arbejdsgruppens medlemmer som patroniserende, og derfor har vi udeladt den.

De steder, hvor der ikke er foretaget rettelse o.a., er teksten skrevet med sort,

De steder, hvor der er foretaget rettelser, tilføjelser, annulleringer eller sproglige forbedringer, er teksten skrevet med rødt.

Når I sammenligner med høringsmaterialets tekst, så ser I, at der i det med rødt, er bevaret en hel del af den oprindelige tekst.

Med venlig hilsen

OPAarbejdsgruppen:

Connie Hyldal, Sonja Mikkelsen, Sonja B. Petersson,

Birgit Jørgensen, Flemming Eversby .

Den 12. oktober 2018.

Høringssvar i separat dokument/fil.



## VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN I SLAGELSE KOMMUNE

Høringssvar:

**Værdighedspolitik for ældreplejen i Slagelse kommune har til formål at styrke kommunens arbejde med en værdig ældrepleje.**

**Værdighedspolitikken beskriver den overordnede værdimæssige ramme for Byrådets prioriteringer i ældreplejen.**

**Værdighedspolitikken indeholder beskrivelse af:**

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og Sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- Pårørende
- En værdig død

**De ældre og deres pårørende skal opleve at blive mødt med værdighed og respekt i dagligdagen.**

De skal mødes af nærværende og vedkommende medarbejdere, der ser det enkelte menneske individuelt. Ved at se, høre og ville det enkelte menneske med det udgangspunkt, at pågældende kan ... , så forstår medarbejderne den enkelte på dennes præmisser i form af ønsker, vaner og behov.

Der skabes mulighed for, at de ældre selv bestemmer i eget liv.

**Nærhed, moral og etik er en væsentlig og naturlig del af dagligdagen. Begreberne er bearbejdet, så alle har en fælles forståelse for betydningen i dagligdagen.**

**De ældre oplever en øget livskvalitet og selvbestemmelse i dagligdagen. Dette blandt andet i form af tryghed og nærvær som en naturlig del af dagligdagen i eget hjem og i egen bolig i plejecentrene.**

**Udgangspunktet er personlig "recovery" -**

det betyder, at det er den enkelte borgers egen ide om trivsel i tilværelsen, der er omdrejningspunktet i den enkelte ældres ønsker, håb og drømme i et ligeværdigt samarbejde med den ældre, og det er dennes livshistorie, der ofte er udgangspunktet for den daglige dialog.

**Udgangspunktet er, at understøtte de enkelte menneskers ressourcer, så de kan leve det liv, de ønsker. Alle skal have mulighed for at deltage i sociale og fysiske aktiviteter, så det giver mening for den enkelte.**

**Alle der modtager hjælp fra hjemmeplejen,**

**Sygeplejen eller genoptræning har et mål for, hvordan de kan blive ved med at være mest muligt selvhjulpne længst muligt i eget hjem eller egen bolig i plejecenter.**

**Medarbejderne gør sig umage med at**



## **Ældrerådet Slagelse**

**Opfange de signaler**, som de ældre direkte eller indirekte sender. Det tværfaglige samarbejde, både internt i kommunen og i relation til eksterne, er kvalificeret. Så det kan måles, at det er til gavn for den ældre.

Værdighedsuret symboliserer den tilgang, der er dagligdagen overalt i ældreplejen, og sikrer derved samme fundament for værdighed.

Plejecentrenes individuelle værdisæt og dermed forskellighed afspejler sig tydeligt i dagligdagen for borgerne. Det betyder blandt andet, at de har **stor valgfrihed** og dermed mulighed for **fleksibilitet**, ud fra den enkeltes ønsker.

Beboerne på plejecentrene **motiveres til deltagelse** i det sociale liv, samvær, individuelle snakke med medarbejderne nærvær, højtlesning, "holde i hånd" osv.

Måltiderne er det naturlige sociale samlingspunkt. Maden tilpasses efter den enkelte beboers ønsker og behov. Der er fokus på kvalitet og økologi.

Beboerne i plejecentrene, deltagerne på aktivitetscentre og de ældre borgere i eget hjem er mest muligt **fysisk aktive** og oplever at blive understøttet i dette i dagligdagen.

Ældre i eget hjem motiveres til at deltage i aktiviteter på aktivitetscentre mm. Her kan tænkes frivillige ind til at gøre det til virkelighed .

Enlige ældre i eget hjem og i egen bolig i plejecentrene **skal tilbydes ledsagelse** til lægebesøg, undersøgelser, hospitalsindlæggelser mm. **Ledsagerer er altid en blandt de faste medarbejdere**,

hvis ingen pårørende eller andre har mulighed for at ledsage.

**Pårørende skal opleve sig medinddraget og set som vigtige samarbejdspartnere.**

Pårørende får støtte til at have rollen som pårørende for bedre at kunne tackle situationer, hvor de oplever sig berørte og belastede. Medarbejderne ser det som en vigtig opgave at etablere et godt samarbejde med de pårørende.

**Samspillet og dialogen mellem de ældre og deres pårørende** samt medarbejderne er i fokus og prioriteres, for derved at kunne forstå hinandens "sprog" og kultur. Der etableres pårørendenetværk.

Både **de ældre** og deres pårørende oplever en **værdig død**. Medarbejderne understøtter at fremme en tidlig afklaring og forventningsafstemning af den enkelte **ældres** ønsker i forbindelse med afslutning af livet.

**Tværfagligt samarbejde sikrer, at den ældres** ønsker til livets afslutning er i fokus og med videst mulig inddragelse af de pårørende. Der skabes en **respektfuld og personlig afslutning**. Der er altid mennesker omkring den døende – kendte medarbejdere og pårørende, hvor det er muligt – hvad enten det handler om at give pleje, holde i hånden eller tale med den døende, for derved at skabe tryghed. Medarbejderne er trænet i at tale om emner, der kan være svære, men som er vigtige for den døende og de pårørende.